

11 Απριλίου 2020

**Μήπω**

Ορθοδοξία

**Ξενη;**



Του π. Charles Joiner,

Ποιός είναι ο σκόπός της ζωής ( του θανάτου)? Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς είναι η σωτηρία της ψυχής και η αιώνια ζωή με τον Θεό.

Πώς όμως θα σωθούμε;

Ο Απ. Παύλος λέει ότι «ού δικαιούται άνθρωπος έξ έργων νόμου εάν μη δια πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» ( Γαλ. 2, 16).

Αλλά τί είναι η πίστη;

Πίστη είναι το να παραδοθούμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας Του.

Η πίστη δεν είναι μιά γενικής φύσεως πίστη στο Θεό αλλά η ιδιαίτερη και απόλυτη αποδοχή της ζωής, του θανάτου και της αναστάσεως καθώς και των διδαχών του Χριστού όπως μάς παραδόθηκαν από τις Γραφές.

Η πίστη μας προϋποθέτει ένα τρόπο ζωής ο οποίος ακολουθεί τη διδασκαλία του Χριστού.

Πίστη σημαίνει ότι δεχόμαστε το Ευαγγέλιο και τις Επιστολές και τις εφαρμόζουμε! Δεν είναι αρκετό να είμαστε καλοί πολίτες, πρέπει να έχουμε και πίστη- πλήρη και απόλυτη- στο Λόγο του Θεού.

Την ώρα της Τελικής Κρίσης ολόκληρη η ζωή μας θα τεθεί υπό εξέταση και θα σωθούμε δια της χάριτος του Κυρίου.

Η Εκκλησία μάς παρέχει τη δομή και τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα ζήσουμε την πίστη μας.

Κάποια αγιασμένη μορφή μου είπε προσφατα ότι λίγοι απ' αυτήν την κοινωνία θα σωθούν.

Αυτό είναι φοβερό και με ώθησε να σκευτώ.

Με προκάλεσε να ξυπνήσω. Αντιλήφθηκα ότι είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η σύγχρονη καθημερινότητα και κουλτούρα βασίζεται σε προϋποθέσεις και αξίες διαφορετικές από την Ορθόδοξη πίστη μας.

**[\(περισσότερα...\)](#)**