

Φυλλάδιο της Ιεράς

Ίερά Μονή Βατοπαιδίου



Ένημερωτικό Φυλλάδιο

Άγιον Όρος 2009

VatopaidiFriend:

Όταν όλοι έβριζαν και φώναζαν για τον Ηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, εκείνος προσευχόταν για αυτούς. Όταν τα κανάλια και τα αντιχριστιανικά συμφέροντα ούρλιαζαν και ωρύονταν για τον «υλικό πλούτο» της Μονής, οι συγγενείς και οι φίλοι των μοναχών, τους έστελναν τρόφιμα για να συντηρηθούν και να συντηρήσουν τα μοναστήρια και τις οικογένειες που εξαρτώνται από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Όταν όλοι διαμαρτύρονταν ότι η Βιστωνίδα ανήκει στους Έλληνες, οι επιτήδιοι «τσιμπολογούσαν» τις παραλίμνιες εκτάσεις με την «ευλογία» των τοπικών αρχών, παίρνοντας έτσι «το κομάτι που τους ανήκει». Όταν όλοι έλεγαν ότι οι μοναχοί πλουτίζουν, αυτοί έτρεχαν στις φυλακές Κομοτηνής, πληρώνοντας και αποφυλακίζοντας

οικογενειάρχες που δεν είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν τα χρέη τους, έφτιαχναν τους χώρους υποδοχής και τα μπάνια των φυλακών, για να έχουν ανθρώπινες συνθήκες. Όταν οι προδότες των εθνικών και θρησκευτικών αξιών μας διαδήλωναν εναντίον των μοναστηριών, πάνω στο χώμα που είχαν εξαγοράσει τα μοναστήρια από τους Τούρκους για να είναι ελεύθεροι οι κάτοικοι τους, οι «ανάλητοι» μοναχοί, παρηγορούσαν και βοηθούσαν υλικά και ψυχολογικά τους φτωχούς και τους φυλακισμένους.

Επειδή οι μοναχοί δεν μιλάνε και δεν τους επιτρέπεται να διαλαλούν τις αγαθοεργίες τους, το κάνουμε εμείς γιατί φτάνει πια το μίσος, η αδικία, η συκοφαντία και το ψέμα. Οι Έλληνες και οι Χριστιανοί πρέπει επιτέλους να μάθουν την αλήθεια! [\(περισσότερα...\)](#)