



Azize Marina, Roma

İmparatoru Kral Dioklitianos döneminde Antakya'da doğdu. Babası Edesios, putlara rahiplik yapmaktaydı. Marina'nın hiç kardeşi yoktu. Çünkü kendisi doğar doğmaz annesi vefat etmişti.

Bu sebeple babası onu büyütmesi için, şehir dışında yaşayan bir kadına verdi.

Orada yaşayan bazı Hıristiyanlar sayesinde Marina büyürken Hıristiyanlık hakkında çok şey öğrendi ve Hıristiyanlığı kabul etti. Babası kızının putları reddedip, İsa'ya inandığını duyduğu zaman, kızına o kadar çok kızdı ki; ondan nefret etme noktasına kadar geldi.

Artık kızını görmek istemiyordu ve bu yetmiyormuş gibi kızını mirasından mahrum

etti. Yeryüzündeki babası ondan nefret ettikçe gökyüzündeki Babası onu daha da çok seviyor ve koruyordu.

Günlerden bir gün, Olivrios adında taş kalpli bir bölge sorumlusu Antakya'dan geçmekteydi ve o zamanlar on beş yaşında olan güzel Marina'yı yolda gördü. Onu çok beğendi ve kendisini eş olarak almak istedi.

Marina'ya saraya gelmesini emretti. İşte o anda azize, insanlar önünde kabullenme vaktinin geldiğini anladı. Mesih Tanrı'ya ellerini açtı ve kendisine, putperestler karşısında güç vermesi için dua etti. Marina saraya gitti. Olivrios'un huzurunda kendisini tanıtmayı istendi ve Marina şunları söyledi:

-Adım Marina. Ailemden ayrırım. Benim yaşama amacım, Tanrı'm ve Kurtarıcı'm olan Rab İsa'ya kul köle olmaktır.

Bu sözler üzerine Olivrios, azizenin ertesi güne kadar hapsedilmesini emretti. Sabah olduğunda, sarayda on iki tanrı adına bir bayram düzenlendi. Kral, askerler ve köleler putlara tapındılar ve Marina'dan da bunu yapmasını istediler. Ama Marina inancından ödün vermeyerek bu isteklerini reddetti. ([περισσότερα...](#))