

**D**  
ΞΕΙ



Aziz Grigorios 324 (I.s.)

yılında Kapadokya'nın Nazianzo köyünde (bugünkü Sivrihisar) dünyaya geldi.

Ailesi oldukça zengin ve kültürlüydü, kısacası aristokrat bir ailenin çocuğuydu. Babasının adıda kendisinininki ile aynıydı. Baba Grigorios putperest bir insandı. Putlara tapardı. Karısı ise Mesih İsa'ya çok bağlı bir insandı.

Grigorios'un babası Mesih İsa'yı karısından öğrendi. Devamında bilgi edindi ve vaftiz oldu. İlerleyen zaman içerisinde önce papaz sonra da Nazianzo bölgesinin Piskoposu oldu. Genç Grigorios ise annesini örnek alarak Hristiyanlığa uygun bir şekilde büyüyordu. İnançlı, becerikli, çalışkan ve din yolunda süratle ilerliyen bir insandı Grigorios.

Kutsal kitabı inceleyip dua etmeyi çok severdi. İskenderiye ve Kayseri'de ilahiyat,

sözcülük ve Yunanca üzerine eğitim gördü.

Grigorios okumayı ve öğrenmeyi çok seven bir insandı.

O kadar eğitilmiş bir insan olmasına rağmen felsefe, edebiyat ve tıp okumaya da karar verdi. Amacına kavuşmak için yola çıktı. Ancak yolculuk sırasında hava birdenbire bozuldu ve denizde korkunç bir fırtına çıktı. Bunun üzerine yolcular panik içerisinde geminin yükünü hafifletmek için eşyalarını denize atmaya başladılar.

O sırada genç Grigorios diz çökerek göz yaşları içerisinde Tanrı'ya onları bu vahşi fırtınadan kurtarması için dua etmeye başladı. İşte o anda birdenbire mucizevi bir şekilde fırtına durdu. Bu olayı görenler hemen Tanrı'ya şükrettiler ve Grigorios'un Tanrı'sına inandılar.

Grigorios Atina'da Vasilios'u tanıdı ve dostlukları hayatlarının sonuna kadar devam etti. O dönemde Hristiyanlar büyük yaşta vaftiz oluyorlardı; dolayısıyla aziz Grigorios eğitimini tamamlayıp memleketine döner dönmez vaftiz olmak için can atıyordu.

Vaftiz olduktan sonra yakın arkadaşı Vasilios ile birlikte Pontus (Karadeniz) bölgesine yerleşti. İkisi de İri nehrinin yakınlarında (Yeşil Irmak) insanlardan uzak bir şekilde kendilerini Tanrı'ya adadılar. ([περισσότερα...](#))