

29 Οκτωβρίου 2019

## Η ανασύσταση και επάνδρωση της Ιεράς Μονής Μέσα Πόταμου

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)





*Εξωτερική άποψη του Καθολικού της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού*





*Το παραδοσιακά φιλοταχνημένο τέμπλο του Καθολικού της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου  
Μέσα Ποταμού.*

Ένας από τους πρώτους και κυριώτερους στόχους πού έθεσε στον εαυτό του αναλαμβάνοντας την Μητρόπολη Λεμεσού ο π. Αθανάσιος ήταν η προσπάθεια για αναβίωση του μοναχισμού στη μητροπολιτική του περιφέρεια. Ως την πλέον ιδανική, για να κάνη το ξεκίνημα αυτής της θεάρεστης προσπάθειας, θεώρησε τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στον Μέσα Ποταμό, την αγιασμένη από την ασκητική ζωή του οσίου Θεοφάνους του Μυροβλύτου και πολλών άλλων Πατέρων.

Από την περίοδο ακόμη πού βρισκόταν στη Μονή Μαχαιρά, συνδεόταν στενά με τον ευλαβέστατο Κωνσταντίνο Λεβέντη, ο όποιος μαζί με την εξίσου ευλαβή σύζυγο του κυρία Εδμέ, πολλές φορές στήριξαν και βοήθησαν τα διάφορα έργα πού γίνονταν στη Μονή Μαχαιρά. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τη γνήσια αγάπη του ζεύγους προς την Εκκλησία, τους οδήγησε στον Μέσα Ποταμό για να δουν το ερειπωμένο μοναστήρι και να κρίνουν κατά πόσο θα ήταν δυνατή κάποια προσπάθεια για αναπαλαίωση -ουσιαστικά ανοικοδόμηση- της αρχαίας Μονής. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Λεβέντης δήλωσε ότι θα αναλάμβανε προσωπικά όλη την οικονομική δαπάνη για την αναπαλαίωση της Μονής.



*Ο νέος κτήτορας της Μονής.*

Οι εργασίες, πράγματι, άρχισαν τον Μάϊο του 2002 και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2003. Ο καλός όμως κύριος Κωνσταντίνος Λεβέντης δεν κατάφερε να θαυμάσει ολοκληρωμένο το θεάρεστο έργο του. Ο Θεός, τον όποιο τόσο αγάπησε και υπηρέτησε, τον υποδέχθηκε στους κόλπους του για να τον ανάπαυση από την ασθένεια, την οποία υπέμενε καρτερικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η σύζυγός του όμως κυρία Εδμέ Λεβέντη είδε την πραγμάτωση του φιλόθεου στόχου τους και μέχρι σήμερα συνεχίζει να επισκέπτεται και να στηρίζει την Μονή με κάθε δυνατό τρόπο. Μάλιστα το έτος 2007, ανέλαβε τα έξοδα για την ανέγερση παρεκκλησίου εντός της Μονής αφιερωμένου στους αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.

Μετά το πέρας των εργασιών, ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιος, ως πνευματικός Πατέρας της Μονής Μαχαιρά, ζήτησε από τον ήδη μακαριστό ηγούμενο της Μονής αρχιμανδρίτη Αρσένιο, να παραχώρηση πενταμελή αδελφότητα για την επάνδρωση της Μονής Μέσα Ποταμού. Ο π. Αρσένιος με μεγάλη χαρά και προθυμία δέχθηκε το αίτημα του Μητροπολίτη και έτσι στις 9 Αυγούστου του έτους 2003, μετά από ένα και πλέον αιώνα, εγκαταστάθηκε ξανά στον Μέσα Ποταμό αδελφότητα πέντε μοναχών.

Πρώτος ηγούμενος της Μονής ψηφίσθηκε ο ιερομόναχος Νικόλαος. Στις 29 του ίδιου μήνα, ημέρα κατά την οποία εορτάζεται η Αποτομή της Τιμίας Κάρας του Προδρόμου, τελέσθηκε πανηγυρικά στο καθολικό της Μονής η πρώτη αρχιερατική θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιο, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε και η προχείριση του ιερομόναχου Νικολάου σε αρχιμανδρίτη.

Η τελετή ενθρόνισης του πρώτου ηγουμένου της Μονής Μέσα Πόταμου αρχιμανδρίτου Νικολάου, έγινε στις 26 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, με την παρουσία πλήθους κόσμου πού έσπευσε να ζήσει τη μεγάλη αυτή χαρά της αναβίωσης της Μονής του Μέσα Πόταμου.



*Από την ενθρόνιση του 1ου ηγουμένου της Μονής (νυν Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Αμαθούντος) κ.κ. Νικολάου.*

Συνεχίζεται...