

28 Δεκεμβρίου 2019

## Μητροπ. πρ. Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος (Καντιώτης): Ο Ηρώδης

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι αγάπη. Έτσι λέει η Γραφή: «Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α΄ Ιωάν. 4, 8, 16). Και ο,τι κάνει, το κάνει από αγάπη. Δείγματα της αγάπης του είναι όλα όσα δημιούργησε....

Αλλ' εάν με ρωτήσετε, ποιο είναι το αγριώτερο ζώο απ' όλα, θα σας πω: **ο άνθρωπος!** Ναι, ο άνθρωπος, που επλάσθη «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν Θεού» (Γεν. 1, 26) κ' έπρεπε να ζη ως άγγελος επί της γης, εν τούτοις καταντά να γίνεται το αγριώτερο θηρίο, όπως είπε και ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτων. Ποιος άνθρωπος; Ο άνθρωπος που λησμόνησε το Θεό, δεν πιστεύει. Άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό είναι άξιος και για το μεγαλύτερο έγκλημα. Στην εποχή μας μάλιστα ο άνθρωπος έγινε όχι απλώς το πιο άγριο αλλά και το επιστημονικό θηρίο. Άλλοτε σκότωνε 50-100 με μαχαίρια και τόξα· τώρα ανεβαίνει στ' αεροπλάνα, πιέζει ένα κουμπί, και θερίζει ολόκληρες πόλεις. Χίλια λιοντάρια δεν τον φτάνουν στην φονικότητα.

Το επιστημονικό θηρίο που λέγεται άνθρωπος δεν κατοικεί σε βουνά και δάση· κατοικεί μέσα σε σπίτια με όλα τα κομφορ·ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, σαλόνια, λουτρά... Τι να τα κάνης όμως ολ' αυτά; Χίλιες φορές να κατοικούσαμε σε καλύβες και σε σπηλιές, και να ήμασταν άνθρωποι. Άλλοτε μεσ' στις καλύβες κατοικούσαν άγιοι· τώρα μεσ' στα μέγαρα και τους ουρανοξύστες κατοικούν άγρια θηρία, που έχουν όχι πρόσωπο αλλά προσωπίο, απλώς μια μάσκα πολιτισμού που, αν την αφαιρέσης, κάτω απ' αυτήν συναντάς το αγριώτερο θηρίο.

Γιατί τα λέμε αυτά; Ερμηνεύουμε το ευαγγέλιο. Μα γράφει τίποτα σήμερα το ευαγγέλιο για ζώα; Το ευαγγέλιο μας παρουσιάζει σήμερα ένα άγριο θηρίο. Ποιο είναι το άγριο θηρίο; Ο βασιλεύς Ηρώδης.

Τι ήταν ο Ηρώδης; Ήταν ένας ειδωολάτρης. Δεν πίστευε στον αληθινό Θεό, είχε ένστικτα άγρια, ένστικτα τίγρεως και λέοντος. Η Ιστορία του στάζει αίμα. Σκότωσε, σκότωσε! Έφτασε να σκοτώση ακόμα και τη γυναίκα του (την έπνιξε) και τα παιδιά του. Τέλος έφτασε και στο μεγαλύτερο έγκλημα - το αναφέρει το ευαγγέλιο σήμερα· σκότωσε τα νήπια της Βηθλεέμ, τα αθώα βρέφη. Γιατί; Γιατί άκουσε, ότι γεννήθηκε ένα βρέφος, που μια μέρα θα βασιλεύση σ' όλο τον κόσμο.

Ναι, Ηρώδη, θα γίνη βασιλιάς ο Χριστός, αλλ' όχι σαν κ' εσένα και τους άλλους βασιλιάδες του κόσμου. Αυτές οι βασιλείες στηρίζονται στη βία και στα όπλα. Η βασιλεία όμως του Χριστού στηρίζεται στην αγάπη.

Δε μπορούσε ο Ηρώδης να καταλάβη τι είδους βασιλιάς θα είναι ο Χριστός μας. Και, από φόβο μη χάση το θρόνο του, έδωσε διαταγή να σφαγούν τα νήπια (αγοράκια) κάτω από δύο χρονών. Σκληρά διαταγή! Πήγαν οι στρατιώτες με τα

μαχαίρια, μπαίνανε μέσα εις τα σπίτια, αρπάζανε από τις κούνιες και τις αγκαλιές των μανάδων τα βρέφη και τα έσφαζαν μπροστά τους σαν αρνιά. Κ' έσφαξαν, έσφαξαν – πόσα; 14.000 νήπια, λέει η παράδοσις. Έγκλημα φοβερό. Κι ολ' αυτά με την ελπίδα, ότι μεταξύ αυτών θα είνε κι ο Χριστός.....

\* \* \*

Πέρασαν, αγαπητοί μου, από τότε πολλοί αιώνες. Αλλά το έγκλημα του Ηρώδη συνεχίζεται... Συνεχίζεται, και δεν αποκλείεται και μέσα στην εκκλησία να είνε γυναίκες και άντρες, που προσκυνούν μεν τις εικόνες κι ανάβουν κεριά, κάνουν όμως το έγκλημα του Ηρώδη· εννοώ το έγκλημα της εκτρώσεως.

Στη Φλώρινα, προτου να ψηφιστή ο αντιχριστιανικός νόμος που ορίζει να μη τιμωρούνται πλέον οι εκτρώσεις, κάναμε μια διαδήλωσι. Τότε μικρά παιδάκια κρατούσαν ένα πανώ που έγγραφε· «Μαμά, σ' ευχαριστώ που μ' άφησες να ζήσω». Μεγάλο έγκλημα ηέκτρωσις. Οι δικηγόροι ζουν από τα διαζύγια και οι γιατροί από τις εκτρώσεις. Στην Ελλάδα γίνονται 400.000 εκτρώσεις το χρόνο! Χριστιανοί είστε σεις; φονιάδες είστε. Δε σας σώζουν όσες μετάνοιες η προσκυνήματα η λειτουργίες και αν κάνετε· φονιάδες, Ηρώδες είστε. Τα χέρια σας στάζουν αίμα· κλάψτε τουλάχιστον, μετανοήστε, τρέξτε στον πνευματικό.

Με τις εκτρώσεις θα σβήση το ιστορικό αυτό έθνος. Μόνοι μας ανοίγουμε τάφο να το θάψουμε. Τα άλλα κράτη γέμισαν παιδιά· εμείς παιδιά δεν έχουμε. Δύο, δύο... Κατάρα!

Είνε φόνος η έκτρωσις. Έτσι συνεχίζεται το έγκλημα του Ηρώδου στις ημέρες μας. Και λεγόμεθα Έλληνες και Χριστιανοί! Άδοξο τέλος θα έχουν, όπως ο Ηρώδης, όσοι διαπράττουν το έγκλημα αυτό. Υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα, υπάρχει ένα αυτί που τ' ακούει όλα, και υπάρχει ένα χέρι που τα γράφει όλα. Τα πάντα παρατηρεί ο Θεός, και αργά η γρήγορα έρχεται η τιμωρία. Θα πλήρωσης με τόκο και επιτόκιο κ' εσύ ο γιατρός που κάνεις εκτρώσεις, κ' εσύ η μαία που βοηθάς το γιατρό, κ' εσείς οι γονείς που ζητάτε την έκτρωσι....

Ως συμπέρασμα, αγαπητοί μου, να βγάλουμε ένα πράγμα. Όποιος πάει κόντρα με το Θεό, είτε μικρός είτε μεγάλος, θα γίνη σκόνη! Ο Θεός δεν εμπαίζεται.

Ας μετανοήσουμε, ας κλαύσουμε, ας θρηνήσουμε για τα εγκλήματα που διαπράττουμε, για να μην έχουμε τέλος Ηρώδου, αλλά να έχουμε τέλη όπως προσεύχεται η Εκκλησία μας στην ωραία της ευχή· «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών...» (θ. Λειτ.).

Όχι λοιπόν τέλη Ηρώδου, αλλά είθε ο Θεός να μας αξιώση να έχουμε τέλη

χριστιανικά, διά πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων· αμήν.

† επίσκοπος Αυγουστίνος

**Πηγή:** Εκτρώσεις, Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη