

Η σοφία της μη-άνεσης

[Ορθόδοξη πίστη](#)



1. Η επιστήμη λέει για τον εγκέφαλο, πως όσο δουλεύει

τόσο ανανεώνεται κι όσο εγκαταλείπεται τόσο μαραίνεται.

2. Ως προς τον εγκέφαλο τα πορίσματα της επιστήμης διαφέρουν από την πίστη και τη φιλοσοφία. Η επιστήμη λέει πως ο εγκέφαλος δημιουργεί τις σκέψεις και την πνευματική ζωή, ενώ η πίστη και η φιλοσοφία λέει πως ο εγκέφαλος δε δημιουργεί τις σκέψεις, αλλά τις συλλαμβάνει και τις συγκρατεί.

3. Η επιστήμη δεν μπορεί να κατανοήσει πώς συνεχίζεται η ζωή του ανθρώπου μετά το θάνατο, αφού ο εγκέφαλος που τη δημιουργεί καταστρέφεται. Η πίστη και η φιλοσοφία λέει το αντίθετο. Ότι η αληθινή ζωή του πνεύματος αρχίζει μετά το θάνατο του σώματος.

4. Η σύγχρονη ζωή, στην οποία με μικρή προσπάθεια ή και χωρίς καθόλου προσπάθεια μας προσφέρονται όλα έτοιμα είναι αντίθετη στη σοφία της μη-άνεσης.

5. Τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου δεν είναι άσχετα με την εποχή της άνεσης: “Κι όταν δείτε το “βδέλυγμα της ερημώσεως” , που προείπε ο προφήτης Δανιήλ, να στέκεται εκεί που δεν πρέπει - ο αναγνώστης ας καταλάβει- τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό να φύγει χωρίς να μπει στο σπίτι του για να πάρει κάτι μαζί του. Κι όποιος βρεθεί στο χωράφι να μην επιστρέψει πίσω να πάρει το πανωφόρι του.”

6. Οι κάτοικοι της αρχαίας Νινευή, πόλεως εξακοσίων χιλιάδων κατοίκων, απειλούνταν με ολοκληρωτική καταστροφή από την πνευματική τους νωθρότητα και αδράνεια. Η Νινευή σώθηκε απ’ την καταστροφή. Οι Νινευίτες δέχτηκαν το λόγο του Θεού που στάλθηκε σ’ αυτούς με τον προφήτη Ιωνά. Βγήκαν απ’ την

αδράνειά τους. Νήστεψαν όλοι τους. Ακόμα και τα ζώα. [\(περισσότερα...\)](#)