



Ο ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΣΗΦ: «ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ».

[- Πατέρες - Γέροντες / Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός](#)

Ομιλία στο Συνοδικό της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου

από τον Καθηγούμενο της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας Αρχιμ. Ελισσαίο.

Σεβασμιώτατοι, αγαπητέ μου Γέροντα Καθηγούμενε της Μονής Βατοπαιδίου,

Θα μας επιτρέψετε κι εμάς να εκφράσουμε τη συμπάθεια στην αδελφότητα και στα πνευματικά τέκνα του Γέροντος Ιωσήφ για την εκδημία του χθες και για την εξόδιο ακολουθία σήμερα, αλλά ταυτόχρονα, όχι μόνο τη συμπάθεια, αλλά κι εμείς που γευθήκαμε από το δικό του πνεύμα, τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη για τον Γέροντα, γι' αυτό ακριβώς που ήταν ο Γέροντας ένας αληθινός Πατέρας και ένας αληθινός Μοναχός. Και φυσικά σήμερα, η ημέρα αυτή, που όπως μου είπε ο Γέροντας καθ' οδόν, είναι ημέρα συγκλονιστική για την αδελφότητα και είναι

ημέρα θα λέγαμε δακρύων γιατί φυσικά χάσαμε κατά κάποιον τρόπο έναν άνθρωπο πνευματικό, έναν άνθρωπο που έζησε ανάμεσά μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και ημέρα παρηγορίας γιατί ακριβώς ανεχώρησε για τους ουρανούς, γι' αυτό που ήταν προορισμένος. Και μας παρηγορεί γι' αυτά που ακούσαμε στην ακολουθία, αλλά και γιατί ακριβώς αποκτήσαμε ένα μεσίτη στον ουρανό, έναν καινούργιο μεσίτη, ο οποίος θα μεσιτεύει και για τη δική μας πρόοδο και για τη δική μας άνοδο στους ουρανούς.

Και για σας, Σεβασμιώτατε και Γέροντα, ο Γέροντας Ιωσήφ ήταν ο Πατέρας σας. Ήταν ο πόλος γύρω από τον οποίον κινήθηκε όλη η ζωή σας από παλιά μέχρι τώρα και όπως ξέρουμε ο Γέροντας είναι η αναφορά της ψυχής μας, η αγάπη μας· αν θέλετε είναι ακριβώς ό,τι είναι ο Γέροντας είναι και ο υποτακτικός· όταν χαίρεται εκείνος χαίρονται και οι υποτακτικοί, όταν πονάει εκείνος πονάνε κι αυτοί.
[\(περισσότερα...\)](#)