

Το καμάρι όλων μας· ο άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Δημήτριος Μυροβλήτης / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Ορθόδοξη πίστη](#)



του Γιώργου Κυπριανού, Καθηγητού - Θεολόγου

Ωραίος. Όμορφος. Λαμπρός. Έξυπνος. Ζηλευτός. Καμάρι των γονέων του. Καμάρι της πατρίδας του. Καμάρι των αρχόντων του. Καμάρι του Χριστού του. Ήταν ο Άγιος Δημήτριος εξάίρετος σε όλα. Στρατιώτης άριστος, άρτιος και γενναίος. Θα μπορούσε να αποκτήσει πολλά, να προχωρήσει υψηλότερα. Είχε όλα τα ανθρώπινα και κοσμικά χαρίσματα να το επιτύχει.

Μόνο να αφήναμε τη φαντασία μας με λίγη προσευχή να σκιαγραφήσει τη μορφή του μπροστά μας, να τον είχαμε ολοζώντανο να μας κοιτάζει με τα φλογερά μάτια του, να μας εκπέμπει το εσωτερικό του μεγαλείο και την ψυχική του καθαρότητα. Μόνη η παρουσία του θα ήταν δόξα Θεού. Τολμώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάθομαι αμέριμνος και ανυποψίαστος σε μια γωνιά μιας γειτονιάς της Θεσσαλονίκης του 300 μ.Χ. και έξαφνα να σπάει τη σιωπή το ρυθμικό ποδοβολητό του τιμημένου αλόγου του Δημητρίου. Και να ξεπροβάλλει εκθαμβωτικά μπροστά μου, ωσάν χίλιοι ήλιοι να τον φωτίζουν, ο άγιος καβαλλάρης. Με βλέπω να θαμπώνομαι. Με βλέπω να τον βλέπω αργά να με κοιτά, να με γαληνεύει. Το άλογό του ταπεινά να συγκατανεύει κι αυτό στη θαλπωρή του και να προχωρά αργά, εγκαταλείποντας την ορφανή μου πιά γειτονιά. [\(περισσότερα...\)](#)