

# Σεραφείμ Ιππομάχης ένας άγνωστος δάσκαλος του γένους από τη Γαλάτιστα

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Ορθόδοξη πίστη](#)



3  
εισαγωγή

Αρ. υπ. 2817

Εξ. 22 Απριλίου



ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐπι τῆς προτάσεως τοῦ ἡμετέρου ἐπι τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τῶν δημοτικῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑπουργοῦ, διορίσαμεν διδάσκαρον τοῦ ἐν Ἄργεῖ ἐκπαιδευτικοῦ σχολείου τοῦ κυρίου Σεραφεῖμ Ἱππομάχου ἐπι μισθῷ 100,0 δραχμῶν ἕως 7 μῆνες ἐπι Ἀθηνῶν, καταβαλλομένου ἐκ τοῦ δημοτικοῦ ταμείου κατὰ τὴν μελαψὴ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀρχαίου ἰδιαίτερον συμφωνίαν.

Ὁ ἡμέτερος ἐπι τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τῶν δημοτικῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑπουργὸς θέλει ἐπιτρέψει τὴν ὁρίσαντα διάταγμα.

Ἐν Ἀθῆναις τῆς 21 αὐγ. 1846.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
GENERAL STATE ARCHIVES

Ο ιερομόναχος Σεραφεῖμ Ἱππομάχης. Γεννήθηκε στη Γαλάτισσα γύρω στο 1790 και αν κρίνουμε από το φαινομενικά αρχαιοπρεπές όνόμά του, πιθανόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως προέρχεται από τη γνωστή οικογένεια της Γαλάτισσας Πομάκη. Δεν έχουμε ιδιαίτερες πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια της ζωής του, όπως αναφέρει ο ίδιος στην εισαγωγή του βιβλίου του, «Επιτομή Ελληνικής Γραμματικής», αναχώρησε από την Ελλάδα ένα χρόνο μετά την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης. Από σποραδικές πληροφορίες στη βιβλιογραφία μαθαίνουμε πως ο Σεραφεῖμ στο διάστημα της παραμονής του στο εξωτερικό, αρχικά κατέφυγε στην Ιταλία, όπου περάτωσε τις σπουδές του. Στη συνέχεια ασχολήθηκε επί μια δεκαετία με τη διδασκαλία ελληνοπαίδων σε σημαντικές ελληνικές παροικίες της Ευρώπης, όπως το Λονδίνο, η Τεργέστη και τέλος το Μόναχο, όπου την περίοδο 1832-1834 χρημάτισε εφημέριος του ελληνορθόδοξου

ναού της Μεταμορφώσεως. Το 1835 επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Άργος, όπου το 1836 του ανατέθηκε η διεύθυνση της εκεί ελληνικής σχολής. Το 1837 προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο της διδασκαλίας των ελληνικών εξέδωσε το βιβλίο του «*Επιτομή Ελληνικής Γραμματικής, δια τους πρωτοπείρους της ελληνικής σχολής του Άργους παίδας*». Πρόκειται ουσιαστικά για μια επιτομή της ελληνικής γραμματικής, βασισμένη σε αντίστοιχες πιο πρώιμες εκδοτικές προσπάθειες. Πιθανόν να σχετίζεται με το βιβλίο του Δ. Βενιέρη, «*Επιτομή Γραμματικής*», που εκδόθηκε το 1799 στην Τεργέστη, πόλη στην οποία ο Ιππομάχης έζησε και άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου για μεγάλο χρονικό διάστημα. [\(περισσότερα...\)](#)